

## Ons nieuwe onderkomen op de Middel Akker

Op het eind van de zomer, toen de beheerswerkzaamheden voor de gronden op de Middel Akker afgerond waren zijn we plannen gaan maken hoe we het nieuwe onderkomen wilden gaan aanpassen voor het gebruik nu. De oude onderkomens van Piet, waar Piet vele jaren zijn bessen sorteerde en klaar maakte voor de veiling, straalde wel een prachtige vorm van nostalgie uit, maar waren zeker niet praktisch en flink aangetast door de tijd. We besloten ze niet op te knappen maar te verwijderen en de ruimte rond de container opnieuw in te richten.

Waarvoor hebben we de nieuwe ruimte eigenlijk nodig. Het is belangrijk dat we met de vrijwilligers een plek hebben waar we rustig en droog kunnen overleggen en een kop koffie kunnen drinken. Maar het belangrijkste is dat we een ruimte hebben om mensen die interesse hebben



in de natuurontwikkelingen op de Middel Akker kunnen ontvangen.

En de mensen die langskomen via de stichting Fietsmaatje een prettige plaats kunnen bieden om uit te rusten en te genieten van ons natuurterrein.

De oude dakplaten zijn gebruikt om over de gereedschapscontainer te leggen. Er waren er zoveel dat ook de ruimtes aan weerszijden van de container overkapt zijn. Hiermee staat de container niet meer in weer en wind. De overkapping aan de noordkant wordt opslagruimte voor materiaal, die aan de zuidkant wordt de zitruimte.

Het plaatsen van de fundering-poeren, op maat zagen van de balkconstructie, plaatsen van de constructie, schilderen, het opgraven van ruim 300 betontegels in de door ons aangekochte bospercelen, het leggen van nieuwe tegelvloer (allemaal handwerk) hebben ons tot op heden vele zweetdruppels gekost maar het resultaat mag er tot zo ver zijn. Nu de verdere afwerking nog en dan kunnen we straks in het voorjaar als vereniging met enige trots iedereen ontvangen. Allemaal hartelijke dank voor de geweldige inzet.